

No 23

80
INDO-CHINOIS
1117
(2)

NỮ-LƯU THƠ-QUÁN

GOCONG

DEPOT LEGAL
INDOCHINE

No 11690

HỒN-TU'-LẬP

(Cuốn thứ hai)

SOẠN GIẢ :

A-Nam

TRẦN-TUẤN-KHAI



IMPRIMERIE NU-LUU GOCONG

Bản quyền : sở hữu

1117

NỮ : LƯU : THO : QUẢN

IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE-ÉDITION

Mỗi tháng xuất bán ba kỳ sách cho phụ-nữ

(Nº 24-26 Rue Chủ phước GÓCÔNG)

Téléphone Nº 11

SÁCH ĐÃ XUẤT-BẢN

- Gương nữ kiệt (Phan-thị-bạch-Vân).
Gia-đình giáo dục (Đạm-phương nữ-sử).
Giám hồ nữ-biệt (Hoàng-thị-tuyết-Hoa)
Kim tú cầu (Đạm-phương nữ-sử)
Nữ-anh-tài (Hoàng-thị-tuyết-Hoa) mới in lại
Sách xem Tết (Tân-dân)
Lịch sử Nam tiến (Ngô-văn-Triệu)
Trình dục tú (trọn bộ ba quyển Nguyễn-học-hải).
Nữ-anh-tài thứ hai (H. T. T. Hoa mới in lại)
Tân nữ học sinh (trọn bộ hai quyển Sông động)
Phụ-nữ dự gia-đình (Đạm-phương nữ-sử)
Nữ-anh-tài thứ ba (H. T. T. Hoa) mới in lại
Mảnh gương phụ nữ (Nguyễn-văn-Huyềa Huế) trọn bộ
2 quyển.
Nữ-anh-tài thứ tư (H. T. T. Hoa)
Một đời mấy thân (Nguyễn-thị-dan-lâm)
Hồng phấn tương tri (Đạm-phương nữ-sử)
Nữ-Anh-Tài thứ năm (H. T. T. H)
Lịch sử Ghaudi Á-Nam Trần-tuấn-Khải)
Ba tay hiệp nữ nước Nga (Á-nam Trần tuấn-Khải)

SẮP XUẤT BẢN

- Băng-tâm-ngọc-Chất (Ng.-thị-dan-Tâm)
Nữ-anh-tài thứ sáu (H. T. T. H.)
Học thuyết lược khảo (Nguyễn-thị-Đan Tâm).
Phụ nữ dự xã-hội (Đạm-phương nữ-sử)
Triều tiên nữ hiệp (Ng.-thị-dan-Tâm)
Mỹ-quốc cách mạng sử (Ngô-văn-Triệu)

Xem trang bìa thứ ba)

Kính tặng bạn hiệp

« Muốn trồng được một vườn
« hoa tốt đẹp, tất phải trừ loài
« rêu cỏ chông gai.

« Muốn gây nên một xã-hội
« hoàn toàn tất phải diệt giống
« đê hèn tàn ác.

« Xưa nay những tay hiệp nữ,
« anh hùng, kỳ tài, chí sĩ, bất
« dật dĩ phải múa gươm khua
« bút, vì non sông vấy máu
« nhiệt thành, chẳng qua cũng
« vì lẽ đó ».

(Viết đầu năm Bính-dần 1926).

Á-Nam

Trần-tuấn-Khải.



Kinh tạng ban cấp

Một tạng được ban cấp
cho các tăng sĩ tại các
địa phương (các)
Mười tạng này được ban cấp
cho các tăng sĩ tại các
địa phương (các)
Mười tạng này được ban cấp
cho các tăng sĩ tại các
địa phương (các)
Mười tạng này được ban cấp
cho các tăng sĩ tại các
địa phương (các)
Mười tạng này được ban cấp
cho các tăng sĩ tại các
địa phương (các)
Mười tạng này được ban cấp
cho các tăng sĩ tại các
địa phương (các)

Nam
Thiền-tôn-Khai

Đức

Tổng đề



Lò vũ-trụ đêm mù hiu hắt,
Cảnh muôn loài say giấc ngon ngang.

Tiếng đau kêu réo kinh hoàng,
Nghe ra hùng tráng bị thương đèn điều ?

Mặt biển nọ nước reo chính khí,
Đỉnh non kia mây hé tự do.

Ngọn đèn nhân loại kêu to,
Những ai soi rạng cơ đồ bấy nay ! ! /

Mở lịch sử đông tây coi thử,
Kìa anh hùng hiệp-nữ là ai !

Mấy phen động đất kinh trời.
Máu hồng lai láng muôn đời còn in,

Lầu cổ-quốc kêu đèn tự-lập.
Chén hô-quân menng nhấp cùng ai !

Phấn son ai cũng kiếp người,
Tình non nước, nghĩa giống nòi, sao đây ! !

(Viết năm Bính dần (1926))

Á NAM TRẦN-TUÂN-KHẢI đề.



0000

HỒN TỬ-LẬP

Thứ hai

(BA TAY HIỆP-NỮ NƯỚC NGÀ)

Á-Nam

TRẦN-TUẤN-KHẢI — Soạn

LƯU I-GUỒM-HUNG

Năm 1850, tại kinh-thành Thánh bĩ-đắc-bảo nước Nga có một người con gái oe oe cất tiếng ra đời, mà cái chủ-nghĩa ám-sát tại nước Nga, cũng nảy mầm từ đó. Người con gái đó tên là Vi-lạp, vốn con nhà vòng dỗi trăm anh, lúc còn nhỏ đã có tiếng là người thông-minh tài sắc; khi khôn lớn lên tính hay sâu thẳm âu lo, lại yêu thích chủ-nghĩa tự-do bình-đẳng.

Hồi đó, trong đảng Hư-vô nước Nga, có một tay dũng tướng tên là La-trách-phu, học-hàng tu-tướng hơn hết một đời, nguyên là học trò trong trường Mạc-lý-khoa ngày trước

Vi-lạp nghe tiếng La-trách-phú, lòng riêng lấy làm hâm mộ, bèn cùng nhau đính nghĩa tri giao để cùng nghiên-cứu các việc chính-trị xã hội hiện thời. Từ đó Vi-lạp được hấp thụ cái tinh-thần nghĩa-hiệp của một vị anh hùng, mà tấm

lòng đập phá quai chủ, cửa vớt bình-dân, lại càng ngày càng thêm hăng hái.

Tuy nhiên gia-đình tức là căn-nguyên trong một nước gia-đình có văn-minh thì một nước mới mong có phần tiến-bộ ; bởi vậy những người mới lưu tâm về xã-hội cứ vớ đến quốc-dân, tất phải lấy gia-đình làm gốc. Vậy mà cái gia-đình của nàng Vi-lạp hồi đó ra sao ? Nhà nàng đã là một nhà dòng dõi là n quia, thì tất n lòng đối với lợi lộc công danh tất là sốt sắng, mà các cái tính nô-lệ cúi lòn đã chôn sâu vào chất óc mọi người cũng khó lòng rửa mãi ngay được.

Kỳ thủy cha nàng thấy nàng là một người thông-minh kiêu-mị, trong lòng đã hớn hở mừng thầm, những ước mong một ngày kia nàng sẽ lên ngôi bà lớn để cho mát mặt tổ-tiên. Chẳng dè khi nàng khôn lớn lên, bỗng dưng cái cách hành-vi cứ động lại khác hẳn cả nhà, khiến cho cái hi-vọng như trời như bể của mấy con ếch nằm trong đáy giếng kia phút chốc đã bị tiêu-tán đi mất. Vì thế cha mẹ nàng không những là đem lòng tức giận với nàng và lại e khi vì nàng mà tai bay vạ gió đến cả toàn-gia, nên ai nấy đều kinh hoàng sợ hãi, giở ngay cái phát luận gia-đình rất hẹp mà ngăn ngừa cấm đón không cho nàng được hành động tự-do. Than ôi ! đời người nếu không tự-lập thì chết còn hơn ! Cái thâm họa của một gia-đình nô-lệ, nó làm cho mờ tối ác người, bó buộc thân người, đến nỗi như thế, phàm ai là tay huyết khí, nghe đến không phải thương tâm !

Vi-lạp bị cái cảnh gia-đình bó buộc, không sao chịu nổi. Đến năm 1836, nàng đã 17 tuổi, đã đủ tư-cách thành nhân, nàng bèn quyết chí rút bỏ gia-đình để theo với La-trách-phú đi vận-động việc nước. Khi bước chân ra đi nàng còn sùi sụt cảm thương mà than thở một mình rằng : « Phép này thực là gia-đình phụ ta, chứ không phải ta phụ gia-đình vậy..... ! »

Năm 1869, La-trách-phủ vận-dộng công việc không xong bị chính-phủ bắt được, xử-tử, bọn đồng đảng hơn 200 người vừa nam vừa nữ đều bị quan cầm tội tù mà Vi-lạp cũng dự vào đó. Nàng ở trong ngục hơn hai năm trời, trước còn giam ở Mặc-tý-khoa, sau giải về Thánh-bí-đắc-bảo, rồi lại đem sang Lãng-khả-ly và đem sang Văn-khắc-phục. Trong bấy nhiêu năm tại nghe toàn thị những lời rên rỉ kêu than của người đồng đảng, mắt trông toàn thị những cảnh tượng đồng-bào ngược đãi lẫn nhau, rất nổi thương tâm thấm - mục. Nhân thế cái bầu nhiệt - huyết thương nước thương dân, lại càng sôi nổi ngạt ngào gấp mấy mươi phần hơn trước. Nàng thường nói rằng: « Nhà ngục tức là cái lò ung đúc tinh thần, nếu đã qua đó tất hẳn phải tự cường mà kiên nhẫn hơn xưa. »

sau, nàng được tha ra, lại vận hết tinh
cũ. Bấy giờ tại kinh thành nước
bó cảnh sát, tên là Đắc-lâu-
nhi siểm nịnh người
sở trong
ững

ông... quen...
đãi các bọn em
than rằng: « Nu
một nước vậy mà
nén tối tàn.
ta không
ti. để

chi; Các quan lại ngồi trên, đều lắc đầu le lưỡi, không ai giám bẻ nửa lời. Vua nước Nga nghe thấy tin đó, khen nàng là dũng đảm hơn người, giữ lòng công chính, lập tức hạ lệnh tha tội cho nàng.

Nàng được tha tội thoát thân, bèn lánh sang Thụy-sĩ cùng một người đồng chí là La-tư-phúc cùng vào làm việc ở một nhà ngân hàng, đề lập một cái cơ quan cách mạng của nước Nga-la-tư tại đó. Nàng nhất sinh là một người hào hiệp hiên ngang lại gồm có tài về văn học. Trước đây nàng đã có đứng bỉnh bút một tờ báo tại đất Tất-bà, rất được nhân dân hâm mộ. Nét mặt nàng tuy không kiều diễm, song tinh thần quắc thước, ai thấy cũng kinh. Lúc bình nhật tính khí rất trầm mặc, nhưng đến khi diễn thuyết việc gì thì tiếng nói sang sảng, thái độ hăng hái, khiến cho thính giả phải chú ý mà xiêu lòng cảm phục.

Nàng vốn tính giản tiện, không thích điểm trang, suốt đời chỉ cầm cùi kỳ khu, cố theo đuổi cho tới mục đích. Trong khi vận động công việc, không hề từ chối gian-lao, có khi làm người sắp chữ ở nhà in, có khi làm người hàng nước ở các nơi thôn dã, thậm chí có khi phải làm đũa ở, con đòi, để cho được việc, nàng cũng vui lòng hết sức, không hề một chút ăn năn. Cho hay con người ta càng muốn làm việc lớn lao, càng phải nếm trải gian nan tân khổ: gian nan tân khổ là cái khuôn để đào luyện nhân tài trong thế giới này. Xưa nay những hạng quen mùi no ấm quanh co, chưa nói đến việc dấn thân dấn thân le lưỡi, chê đáng chê cay, như vậy chỉ trọn đời giá áo túi cơm còn mong chi được việc.

Nàng Vi-lạp sau khi đã giết được Đặc-lâu-phu thì thanh danh càng ngày càng nổi, gần xa ai cũng là sùng bái tán dương mà các phòng trào ám sát tại nước Nga cũng từ đó tràn tung sôi nổi, cơ hồ khắp trong một nước, không đâu là không có người theo chủ nghĩa Vi-lạp. Vậy thì sự cách mạng của nước Nga sau đó sở dĩ chóng được nên công, cũng là nhờ tay Vi-lạp mở lối khơi giòng, cầu nghìn vạn năm sau cũng không ai phụ công ấy được.

Ta đọc đến đây, ta lại cảm phục một tay nữ hào kiệt bao nhiêu, thì đối với những bọn tu mi chễm chệ, mà tham danh tham lợi giết hại đồng bào kia ta lại không được, không ngán thay sợ thay cho họ hay sao !

Than ôi !

Cũng tai cũng mất cũng người,
Nhưng ai thế ấy mà ai thế nào ?
Mất thân tự lập cao cao,
Trò đời nổi thế, nghĩ sao bây giờ ?
Sông sâu nước đục lơ dờ,
Con thuyền vơ vẩn đợi chờ thâu canh ?
Nhờ ai qua tới thiện đình.
Mượn gương cắt nổi bất bình cho ai !

Giống văn-minh trọng công lý mà yêu quý loài người, cho nên đã gọi là người, đều cho được tự do bình đẳng. Giống giả mang trọng tư lợi mà bỏ hẳn lương tâm, cho nên bề lợi đến mình là quên cả luân thường đạo lý. Bởi vậy đời thường sùng bái văn minh, mà đối với giống giả man, tất đem lòng khinh bỉ.

Tô-Phi-Á

Ta đọc lịch sử Âu-tây, nghe đến chuyện Khắc-luân-uy-nhi làm thủ tướng đăng độc lập, giết vua Tra-Lý đệ-nhất nước Anh, lập nên chính thể cộng hoà, khiến cho những người sống ở đời nay, còn được nhờ chút ơn thừa để lại, thì ta chưa từng không vỗ tay khen ngợi cùng nhau sùng bái không thôi. Tuy vậy Khắc-luân-uy-nhi sở dĩ thành được công to, truyền được danh tiếng đến muôn đời, cũng còn phải tốn biết bao nhiêu xương máu đồng bào mới được tới ngày kết quả. Vậy đem so sánh với nàng Tô-phi-á là một nữ thuyền-quyên thơ yếu, chỉ có một thân với hai viên tạc đạn, mà dám đương đường trừ được một vị ma-lương chuyên chế nước Nga, khiến cho các nhà quân chủ muôn đời nghe đến đều phải kinh hồn mất mật, như thế thì công đức ai hơn?

Nàng Tô-phi-á là ai? Nàng là một người con nhà giúp phái nước Nga, tại kinh thành Thánh-bỉ đặc-bảo hồi năm 1851. Tổ phụ nàng suốt đời làm quan khanh tướng, công-danh phú-quý, lừng lẫy nhất thời. Nàng phú tính cao khiết kiem cần, không cần những sự xa-hoa an lạc, lời vạ đổi với cái cảnh gia-dình chung đỉnh cao lương, nàng vẫn đứng vững không thềm thiết đến.

Khi lên tám tuổi nàng mới bắt đầu học sử, đọc đến đoạn sử nước Pháp chép công bà Trinh-Đức đem thân ra đổi dịch quân anh để cứu vớt đồng bào đồng chủng, thì lại cặp sách thờ giải bụng bảo dạ rằng «Làm một người con gái, như thế mới thực đáng đời. »

Cách mấy năm sau, Tô-phi-Á đến ở một nơi biệt-trang tại Khổ-lại-mê thích thoảng trông thấy tình cảnh nhân dân khổ khổ thì lại thở ngán than giải mà ngồi ngắm nuốt đôi hàng lụy. Có khi nàng trông thấy những kẻ nghèo khổ đến xin trong túi không sẵn có tiền, thì tháo cả đồ trang-sức để giúp đỡ cho. Nàng đối với bọn nông dân đói khát thì lại ấy tiền cấp cở, giúp ngay. Nàng thường nói rằng : «Những

hạng nông dân tức là ông chủ phát lương cho cả mọi người trong nước. Nếu bọn ấy mà nghèo khổ thì người trong nước còn sống với ai ? Trời cho ta được làm người ta quyết phải bình vực nông dân hơn là kẻ khác... » Ấy cái thiên tính nhân từ nghĩa khí, từ thuở nhỏ đã thấy khác người như vậy, trách nào không làm nổi việc to.

Năm 1869, nàng trở về kinh-đô vào trường nữ-học. Trong khi đi học, nàng thường rủ một vài chị em đồng chí, cùng nhau bàn tán việc nước việc dân, có khi nàng nhắc đến những nỗi bất bình trong nước thì chị em lại sụt sùi than khóc với nhau, tỏ tấm tình thân vô hạn. Cha nàng vốn là một hạng tham ô ngu lậu thấy nàng tư tưởng khác người như vậy thì đem lòng ghét bỏ, cấm nàng không cho vào học và không cho bè bạn với ai.

Thấm thoát không bao lâu nàng đã tới tuần 17 tuổi. Nàng nhận thấy cái cảnh hưởng gia-đình thức-buột không cho tự mình được thỏa chí cao xa, nàng liền từ bỏ gia-đình, mà đi theo việc nước.

Hồi đó có một tay đại hiệp-sĩ nước Nga là Gia-khắc-thế-kỳ, đi sang kinh thành Bĩ-đắc để tổ chức một đảng Hư-vô, Tô-phi-á nghe tin bèn tìm đến để xin biên tên vào đảng. Khắc-thế-kỳ thấy Tô-phi-á thông minh xuất chúng, lại có chí khí khác thường, trong lòng lấy làm hâm mộ vô cùng liền lưu nàng ở đó, để cùng nhau mưu toan các việc.

Được ít lâu hội đảng lập xong, đặt tên là Gia-kha-tái, cách mạng hội, Gia-khắc-thế-kỳ làm chánh-hội trưởng và Tô-phi-á làm phó hội trưởng.

Tô-phi-á vốn có nhiệt-huyết hơn người, mà nói đến tính chất kiên nhẫn mưu cơ linh lợi, thì các bạn mày râu trong hội lại càng thua kém nàng xa. Bởi vậy các việc hành-động trong hội phần nhiều đều tự tay nàng hoạch sách ra cả.

Không bao lâu, các tay anh hùng chí sĩ các nơi, nghe tiếng Tô-phi-á, bèn lên chân xin vào hội đảng từ đó ba chữ «Tô-phi-á» càng ngày càng in sâu vào trong óc mọi người.

không ai là không kính phục. Bấy giờ thậm chí có người trong hội phải nói ra miệng rằng: « Tô-phi-á tuy là một người con gái, song tôi trông nàng chẳng khác gì một vị thiên thần kia vậy.... » Than ôi ! Cái bầu nhiệt-huyết căm động người ta đến thế, ở đời há chẳng đáng trọng nhiệt-huyết lắm ru ?

Năm sau Tô-phi-Á 18 tuổi, vì vận-dộng việc hội, phải đến dạy học tại trường Đông-ấu tại nhà quê. Nàng dạy học ở đó, toàn lấy tinh thần cảm hóa của trẻ thơ, cách dạy bảo khác hẳn các ông thầy khác. Vì thế mới trong một năm trời, mà các học-sinh mới lên tám lên chín tuổi đã đều hiểu hai chữ « cách-mạng » và hằng ngày đọc nói đến luôn.

Năm sau là năm 1872, nàng từ chức giáo-sư, xông pha mưa gió, nhin đói nhin khát lần mò đến miền núi Ô-lạp để cổ-dộng dân gian. Trong khi nàng diễn thuyết ở đó, bọn lao-dộng kéo nhau đến nghe rất đông, ai nấy đều vỗ tay reo hò, tỏ ý hoan hô vô hạn.

Được ít lâu, nàng lại giả dạng làm một nhà giáo-sĩ, đi đến Vê-dăng-la, tìm vào các xưởng thợ để giảng diễn cho các bọn thợ thuyền. Nàng đem hết tài hùng-biến, tả rõ cái nông nỗi khó nhọc thiệt thòi của bọn lao-dộng và cái đại-nghĩa tự-do tự-lập của cả loài người cho các phái lao-dộng nghe. Trong khi đứng nói, lúc kêu, lúc khóc, lúc giận lúc cười, khiến ai nghe thấy cũng phải như ngầy, như dại, như tỉnh, như say, mà không được không sụt sùi cảm động. Bọn thợ thuyền ở đó nghe nàng diễn-thuyết một lượt, ai nấy đều bảo nhau rằng : « Nàng thật là một ông sứ-giả của trời sai xuống để cứu vớt chúng ta ra khỏi nói bấc ám địa-ngục, ta phải liều chết theo nàng mà chớ đem lòng trễ nải.... »

Cuối năm ấy, nàng đến vận-dộng ở Á-lực-sơn-đại, bị bọn cảnh sát bắt được. Sau về không có chứng cứ rõ ràng, quan tòa liền khép án tình nghi, bắt giam ở đó một năm rồi đuổi về biệt-trang Khổ-lợi-mẽ và giao cho cảnh binh ở đó quản thúc. Anh hùng gặp lúc lỡ chân, hiệp-nữ

phải khi gấp rút, gió trắng lần lữa, ngày tháng phơi pha, chiều lạng chim kêu, sớm nghe nước chảy, công việc bình sinh đành phải xếp xó một nơi gan óc, cái cảnh tượng bất-bình tường thế đã là cùng cực. Tuy vậy, cái cách hành-động của các bậc thông minh xuất chúng xưa nay, dễ mấy khi người thường đã biết. Bởi thế Tô-phi-á tuy nằm ở một chốn non sâu tịch mịch, không hề rời bước đi đâu, mà những việc vận-động bằng tinh-thần thì vẫn không bao giờ chịu hề trễ nãi.

Năm 1877, cái phong trào trong đảng lại càng tung hoành sôi nổi bốn phương, khiến cho chính-phủ không phút nào là không lưu tâm xét đến. Dè đâu hồi đó có một người trong hội, vì sợ lỡ làng để tiết lộ cơ mưu, chán-phủ bèn hạ lệnh trước nã các người trong đảng. Tô phi-á cùng hơn 200 người đều bị bắt mà đem đẩy ra đất Ác-la-chi. Anh hùng xữ thế, lắm bước gian nan, đọc chuyện đến đây, ai không vì Tô-phi-á nhỏ hải hàng lụy thương tâm mà ái ngại cho tiền đồ, bấu chữ « bình-đẳng tự-do » tại nước Nga kia vậy....!» Tuy nhiên Tô-phi-á là một bậc phi thường nữ-kiệt, tấm gan sắt đá, đã giao phó cho nỗi giống non sông, thì cái mục-đích thánh thần trong lòng đã định, há có khi nào lại bước đời gàn trở mà chịu đành thúc-thủ cho cam ! Nhân thế, khi quân lính áp giải đi đến nửa đường, nàng liền thừa cơ, lập cách thoát thân cho kỳ được. Khi đã thoát thân khỏi vòng giam trói, nàng lại tìm vào đảng phái tự-do ở gần miền đó để mong khôi phục chí xưa.

Được ít lâu, Tô-phi-á tự-lập bọn du đảng ở Bĩ-đắc-bảo, ở Mộc-tư-khẩu và ở Hán-khắc-phục, tổ-chức làm một chi hội mới, tự mình đứng để chủ-trương. Bất đồ khi vận-động mới xong, chợt bị một kẻ ác-tâm trong đảng, đem chuyện cáo tố chính-phủ, làm cho cơ mưu lại phải phá hoại không thành. Tô-phi-á thấy vậy, tức giận than rằng : « Công việc thành bại ta không sá nói làm chi. Duy đáng giận thay cho kẻ vô lương nỡ đang tay công răn cản gà cho đánh dạ ! Mới hay, từ nay mưu cơ việc lớn lao, tất phải chọn

người cần thận, những phùng túi cơm đá áo, không những vậy chẳng ăn thua, mà có lẽ lại hại mình vì đó, ghê thay cho những giống vô lương ! ! »

Lại cách đó ít lâu, Tô-phi-á lại trở về kinh-đô, mưu giết một viên quan võ không xong. Đến năm 1879, nhân khi nga-hoàng đi tuần du qua đất Mộc-tú-khẩu, nàng liền đặt địa-lôi-phục tại đường tắt gần đó để mưu giết Nga-hoàng. Ngờ đâu thời vận chưa hay, anh hùng cũng hết nghề khôn khéo, khi Nga-hoàng qua chỗ đó thì nổi điện chột hồng, phát thứ nhất không nổ lên được, còn phát thứ nhì tuy có nổ lên song chỉ trúng vào xe bọc tạng đi sau mà xe Nga-hoàng thì thoát trước.

Ngày mùng 1 tháng 3 năm 1881, Tô-phi-á nghe tin Nga-hoàng là Á-lich-sơn-đại đi duyệt binh về qua đất Úc-gia-đạt-lạt. Tô-phi-á biết rõ đích xác liền cùng với đồng đảng đón chặn đường trước để chờ khi hạ thủ. Khi Á-lich-sơn-đại về qua tới đó, chợt nghe thấy ngoài xe có tiếng trái tạn bắn nổ, trong bụng lấy làm kinh ngạc vội thò cổ ra ngoài để xem. Bất đồ Á-lich-sơn-đại vừa mới nghiêng mình quay ra thì bị Tô-phi-Á ném luôn quả đạn thứ hai, làm cho trở mình không kịp, bị chết ngay lập tức ở trên xe.

Một tiếng vang lừng tung chính khí,
Thù dân nợ nước sạch như lau,
Anh hùng nhi nữ là đâu ?
Họa chẳng khí tiết hơn nhau ở đời.

Tô-phi-á đã giết được Ma-vương chuyên chế, đã làm xong nghĩa vụ một người dân trong nước, tự mình lấy làm hớn hở vui mừng, khác nào đã phá tan tầng ngục tối tăm mà mở được một lối lên nơi thiên đường sáng sủa. Bấy giờ bọn đồng chí có người khuyên nàng nên lánh thân đi ra ngoại quốc cho yên. Nàng nghe nói cười mà đáp rằng : « Công việc tôi làm là tự tôi đã định, tới nay công việc đã xong thì thân này tiếc làm chi nữa. Dữ kỳ sống trộm

sống thừa để biếu diếu cho người đồng đảng sao bằng chết quách còn hơn ». Nàng nghĩ vậy nên vẫn đi lại tự do, không hề sợ hãi điều chi, vì thế bọn cảnh sát mới bắt được nàng không tốn công phu chi cả. Nàng vốn là một người rất hiếu, trước đây tuy bị chính phủ biếm nghị dò xét, song nàng vẫn thường về nhà thăm mẹ luôn luôn. Tới khi chính phủ đã bắt được nàng, nàng có viết thư về báo cho mẹ biết lời lẽ rất đúng đắn ung dung, ai nghe cũng phải đem lòng cảm động. Trong thư nàng viết có mấy câu như sau này : « Con chẳng may sinh vào buổi đời ngang trái, tấm thân lưu lạc long đong, đến nỗi không được thừa hoan dưới gối, thật con biết tội đã nhiều. Duy công việc mà con đã làm phen này, chắc là sẽ vì quốc dân Nga-la-tư ta, gây dựng biết bao phần hạnh phúc; vậy thì thân con dầu chết, danh tất không mòn, mẫu thân cũng nên mừng rỡ cho con và chớ đeo sầu trong dạ. Nếu mẫu thân cho con được một lần lại trông thấy mặt, thế là hạnh phúc cho con..... »

Bà mẹ tiếp được thư, xiết bao sâu thương thâm thiết, vội vã đi đến kinh thành để tìm cho gặp mặt, bắt đồ đi tới ki h đô, đợi luôn cho mấy hôm trời, mãi đến khi cảnh binh dẫn nàng ra chốn pháp đình thì mẹ con mới được trông thấy mặt nhau, song cũng chẳng hề được giáp mặt mà cùng nhau than thở nửa lời.... Khi Tô-phi-Á tới pháp đình, nét mặt ung dung vẫn không biếu đổi. Bấy giờ quan tòa tuyên hết tội trạng, rồi hỏi nàng tại sao mà giết vua Thanh-bi. Nàng đáp rằng : Vì Thánh-bi-đắc-bảo là một tên giặc chung của toàn quốc Nga-la-tư, nên không thể nào mà dung thứ được.

Quan tòa lại hỏi : Vậy nàng là một người con gái yếu ớt há không sợ chết hay sao ?

Tô-phi-á cười mà đáp rằng : chết mà giúp được quốc dân thì cái chết là vinh có chi đáng sợ.

Quan tòa nghe đoạn liền kết cho nàng tử tội, hạn đến mừng 3 tháng 4 năm ấy đem ra pháp đình xử quyết.

Ngày hôm đó, cái tin một vị nữ anh hùng đến ngày xử tử đã đồn lan đi khắp mọi nơi, các người trong nước nô nức kéo nhau đi viếng, đông đúc không biết bao nhiêu mà kể. Khi tới nơi chợt có một vị thầy tu, tay cầm đầu chữ thập đi đến pháp tràng, toan xin cho nàng thoát tội. Nàng thấy vậy, vội gạt đi mà rằng: «Tôi đây chỉ biết có tự do, chớ không biết có ai là thượng đế...» rồi đoạn lên ung dung chính đốn đèn chỗ xử hình.

Khi sắp sửa xử quyết, nàng còn kêu hô mấy tiếng «Cách mạng» rất to, khiến cho những kẻ xung quanh, ai nghe thấy cũng phải kinh hãi rợn óc. Đoạn rồi ba hồi lệnh dứt, một lát gươm đưa, mà một vị nữ anh hùng còn đương cơn mẫn tiệp anh, mới 28 tuổi đầu kia phút chốc máu hồng tâm tử, còn để lại cái di chứng cách mạng như bể sôi, như sóng vỗ ở trên phía đất Nga-la-tư rồi lừng thừng hồn về chín suối.

Cho hay : Anh hùng khi đã ra tay,
Đất kia cũng lệch, trời này cũng nghiêng,
Chấp chi thương hải tang điền,
Còn bầu nhiệt huyết còn quyền tự do,
Tấm gan hện với nghìn thu,
Lẽ nào chộp mắt mà ngơ sự đời.
Phá cương tỏa, cứu loài người,
Đuổi ma chuyên chế ra ngoài nhân dân
Máu hồng rửa sạch giang san,
Những loài nô lệ sá bản nói chi.
Hỏi ai cân quốc tu mi !!!

**Học là để hiểu biết lẽ đời, để giữ
gìn đạo đức, để lập lập tư cách làm
người, để cứu vớt những người**

chìm đắm, để mở mang lên thế giới văn minh, cho nên người ta quý sự học, mà phải cần sự học. Nếu học mà chỉ chăm chăm có một mục đích để kiếm áo kiếm cơm, để nuôi thân nuôi nhà cho no cho sướng, thì kẻ kéo xe, phường ăn trộm, cho chí đưa ăn mày, người làm việc cũng đều mục đích thế cả, còn ai cần quý sự học làm chi !



Nghĩa nước tình chồng

Một người đứng trên đỉnh non cao, bốn mặt gió tuôn lồng lộng, ai cũng mát mẻ du dương, mà tự mình vẫn bức sốt âm-thâm, thì người ấy tất là đau ốm đến nơi. Một kẻ nằm giữa buồng kín, sung quanh lò lửa nóng ran, ai cũng yên vui ấm áp, mà tự mình vẫn rét run bầy bầy thì người ấy tất là nguy vong sắp tới. — Cớ làm sao ? Đời mát mà riêng mình chịu bức, đời ấm mà riêng mình chịu lạnh, mình có khoẻ mạnh đến đâu cũng khó lòng mà sống nổi với đời cho vững, cái đó tất là một lẽ thiên nhiên. Vậy thì một người sống vào thế-kỷ thứ 19 này, ngọn trào tự-lập tràn khắp mọi nơi, bốn phương dân chúng, ai cũng được hưởng cái không khí tự-do, ai cũng được hưởng cái lợi quyền bình-dẳng suốt đời không được chút dính gì là u-du tư-dắc, thì cái hạnh phúc của người ấy sẽ kết quả ra sao ? Điều đó ; ai đã dự làm giống người, chắc không phải nói mà cũng hiểu thừa đi vậy. Bởi thế trong ít lâu nay các bậc anh-hào trên thế-giới, thấy đều rộn rịp, nồn-nao, nát gan cùng đất nước, vấy máu với non sông, chẳng qua cũng chỉ mong sao được cùng nhau sống chung dưới cái ánh sáng tự nhiên với nhân-loại, cùng nhau thở chung một cái luồng không khí thanh minh của vũ-trụ, nghĩa là muốn cũng được dự một phần làm người trên trái đất mà thôi, chớ há phải như ai, biện sự làm càng, dễ gây nên nỗi thãm thương cho nỗi giống kia đau !

Nước Nga vào hồi năm 1849, đời vua Ny-khả-lạp thứ nhất (Nicolás I) bắt các trí-sĩ thanh-niên trong nước hơn 30 người, hạ ngục xử tội ; cấm các nhân dân đi lưu-học tại ngoại-quốc, các học sinh tại trường đại-học trong nước chỉ hạn số 3.000 người mà cấm không cho đọc các sách triết-học cùng các báo-chương của nước người. Bấy giờ nhân dân trong nước, bị ngập vào cái ác-trào chuyên chế ngày một chìm đắm sâu cay, không biết kể sao cho xiết.

Đến năm 1855 vua Á-liêh-sơn đại thứ nhì (Alexandre II) lên ngôi, tuy đã thi hành, các việc cải cách về chính-trị,

sống đối với học-giới trong nước vẫn chưa phóng thích tự-do mà đối với quyền-thể của đám quan-lại vẫn còn dưng tưng tung-hoành như trước. Bởi vậy lòng người quá cùng sinh biến, gây nên lăm nổi kinh hoàng, không sao ngăn cản lại được.

Năm 1857, nhà đại-văn-hào Tra-uy-khoa-uy-ky soạn một bộ tiểu-thuyết, nhan đề là « Biết làm sao ? », tả cái nông nổi buồn rầu đau đớn, về sự chán đời cho nhân-dân cùng hiểu. Được ít lâu, tập Tân-văn « Nga thuyết » ra đời, cổ-động về chủ-nghĩa hư-vô, rất là kịch liệt. Đoạn rồi bọn học sinh cách mạng tại kinh-đô Thánh-bĩ-đặc-bảo và ở Mạc-ty-khoa đều tổ chức đoàn thể, cùng nhau cổ-vỗ hô-hào, để khích-khuyến nhân-dân làm việc phản đối.

Từ khi cái phong trào ấy nổi lên, chính-phủ đối với quốc dân lại càng ác cảm ; thôi thì bắt bớ, chém giết, trăm hình nghìn cấp, mong cho rạp tắt ngay đi. Nhưng khốn thay ! sự tàn ác tức là cái ngòi gây nên rối loạn, mà luật pháp tức là cái củi để chôn rốt lương-tâm, các quan lại nước Nga đương thời, đại gì mà không biết lẽ đó. Tuy vậy, ngặt vì cái lòng thị-dục của quan-lại nước Nga hồi đó, đã đạt tới cực-điểm, cho nên tuy biết là « muốn được hòa-bình tất phải trả công-quyền cho công chúng », song họ cũng đành chịu bầm ruột cắn răng, chú' không sao mà nới tay áp-chế, để gây nên hạnh phúc hòa-bình kia được. Ta xem sử nước Nga đèn quảng này lắm lúc phải giậm chân, trợn mắt, tức căm cho bọn một nước ma dân, không những là tham tàn không phải lối để sáu này thủ-họa vào thân, mà lại gây nên sóng gió bất bình, để đến nỗi những kẻ an-phận thủ thường cũng không được làm ăn yên lặng tội ấy dầu đem các cực hình của thời đại giã man khi trước mà tru diệt tam tông, tướng cũng không lấy gì làm quá đáng. Nhưng thôi, trò đời có phần thì mới có lên, cái vòng cung kia càng bị sợi giây nó uốn bao nhiêu, thì cái tức bật ra lại càng mạnh bấy nhiêu, ta biết đâu nước Nga không vì có đó mà thành một nước Nga trối lợi như ánh mặt trời mùa thu, đã chiếu diệu cái vòng tự-do bành-dằng trên giữa



trời không trong thế kỷ thứ 20 cho chúng ta cùng soi kia vậy.

Hồi đó có một người nữ-sĩ tên là Sy-hồ, vốn là con gái một nhà trí-sĩ đã bị xử tử trong đám 30 người, vào đời vua Ny-khả-lạp ngày trước. Sy-hồ khi mới sinh ra đã có tính thông minh linh lợi khác thường. Khi còn nhỏ, học tại nhà trường, đối với trẻ con đồng học rất điều âu-yếm thân tình, song cách ngôn-ngữ cũ-chỉ, thì vẫn đúng đắn khoan thai, riêng hầu một hạng người nghiêm chính.

Dần dần đến khi đến khôn lớn nàng nghe người ta thuật chuyện cha nàng bị tội khi xưa, thì trong lòng lấy làm đau đớn, xót thương mà lắm lúc tâm tã tuôn rơi đôi hén lụy. Sau đó nàng lại mục-kích cái nông nổi nhân-dân bị giam trói trong vòng chuyên chế, thì lại càng ngùi ngẫm tức cấn mà quên hẳn tự mình là thân bồ-liễu. Nàng thường nói với các chị em trong đám học-thức rằng « Hai chữ đàn ông đàn bà, chẳng qua là một tiếng khoa học để phân biệt đến sự hoan-lạc trong tình trường, và là một eái dấu hiệu để rõ cái giới hạn về sự sinh-dục loài người mà thôi, còn đến sự gánh vát việc đời thì dù ai mà không phải thế. Ví dụ trong một nhà chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà, nay nhất đán trong nhà có công việc gì mà người đàn bà đỡ giựa cả vào người đàn ông, rồi tự mình chỉ vợ vẫn ăn chơi, không hề thiết đến thì còn gọi là hạnh phúc gia-đình sao được. Vậy thì trong một nước, nào có khác chi? Đương lúc thái-bình vô sự, ai ai cũng sinh hoạt tự-do, đã đành không cần phải nói, song vạn nhất gặp khi đâu bề bất thường, lâm than loạn lạc, thì ta đây cũng một đầu người, lẽ nào ta cứ khoanh tay chịu chết, mà chung thân trông cậy vào bọn tu-mi kia được! Vả chẳng nước Nga ta hiện nay thế nào? Dân tình trong nước bây giờ ra sao? Bọn vua quan bên trên đánh như tượng gỗ bù nhìn, chỉ làm hại dân gian, không có việc gì là trông cậy được. Vậy mà từ nay trở đi nếu cứ im im nằm chết trong vòng dē liệt ấy thì đối với thế-giới này, khỏi còn đứng vững được

chăng ? Cái thăm họa tương-lai chẳng nói thì ai cũng biết Tiền đồ tổ-quốc trông vào chúng ta, ta còn đồ giừa cho ai mà cứ giả điếc giả câm được mãi ! »

Nói đoạn nàng rưng rưng hai hàng nước mắt, rồi bỗng chốc lại bị phần trăm ngâm, khiến cho chị em đều câm động vì nàng, mà cùng nhau tỏ lòng kính phục. Từ đó nàng bền lưu tâm về quốc-sự luyện tập các nghề võ lược và rủ chị em nhập vào các đảng cách mạng để cùng đi cổ động các nơi.

Bấy giờ gần miền nàng ở, có một người học trò tên là Bạc-ai-Ny, vốn tay thiếu-niên tuấn-tú, con nhà gia-giáo từ xưa. Bạc-ai-Ny nguyên-trước theo học tại trường đại-học kinh thành Thánh-bĩ-đắc-bảo, đến năm 20 tuổi, thì từ giả nhà trường, đi cổ-động các việc cách mạng, để phản-đối chính-phủ nước Nga.

Khi đó, vào khoảng năm 1861, chính-phủ nước Nga thấy bọn học sinh hô-hào kịch liệt, toan giở chính sách tham bạo vô lý để đè nén ngay đi bèn hạ lệnh cho trình thám các nơi đi dò la tróc nã, và đem đày ra Tây-bá-lợi-á. Bạc-ai-Ny nghe mong manh thấy tin đó, liền cùng với mấy anh em đồng chí, cất cách cao bay, tìm về cố-ly, để ẩn thân lánh nạn ít lâu.

Non sông thế thắm một màu,
Càng trông nòi giống càng đau đớn lòng.

Thương ôi ! có nước như không.
Tuồng chi cá chậu chim lồng mà chơi.

Bạc-ai-Ny về tới cố-hương, nghe tiếng Sy-hồ là một tay nữ-hiệp, đồng lòng đồng điệu tương lân, bèn tìm đến tận nơi thăm hỏi, và xin đính ước nhân duyên.

Sy-hồ vốn biết tiếng Bạc-ai-Ny từ trước, trong lòng khuyh mộ đã lâu, nay thấy chàng thân hành đến, thì lại càng cảm phục cao tình, nên cùng nhau đính ước nhân duyên, thề nguyện đề mưu đồ việc nước.

Sắc tài gánh vác non sông,
Phen này hiệp-nữ anh-hùng gặp nhau.

Cách đó ít lâu, Bạc-ai-Ny từ giả Sy-hồ cùng anh em sang Mạc-ty-khoa để tìm người đồng đảng. Đoạn rồi Sy-hồ cũng từ giả gia-hương mà cấp tẩm hiệp-trường lần tới kinh thành Bý-đắc.

Quan hà xẻ gánh đôi phương,
Trời cao bể rộng bước đường còn xa.
Anh-hùng tiếng đã gọi là,
Xưa nay nước trọng hơn nhà ai ơi!

Bạc-ai-Ny đi sang Mạc-ty-khoa, ở được ít lâu, không may bị bọn trịnh thám dò la bắt được, bèn ký giam tại đó ít lâu, rồi khóa tay giải về Thánh-bí-đắc-bảo để xử tử. Sy-hồ ở Thánh-bí-đắc-bảo, nghe tin Bạc-ai-Ny bị bắt, trong lòng lấy làm phẫn uất, tự nghĩ thầm rằng : « Người ta ai không phải chết, sự chết là thường, không lấy gì làm đáng tiếc. Duy hiện nay nhân-dân đương khi khốn khổ lâm than, trong nước đương lúc cần người có tài có trí để đem thân ra cứu lấy sinh linh, nay nếu nhất đán để cho những người ấy bị cái ma-lực áp-chế của chính-phủ, nó đè nén tới tận hết đi thì sau đây còn lấy ai nổi gót mà gánh vác công việc giống nòi cho được ! Vậy phen này nếu ta không chịu khó ra tay để cứu vớt những người đó cho thoát hẳn ra ngoài cũi quai, thì ta đây quyết không sống làm chi ! »

Nàng nghĩ đến đó; hăng hái ra đi, tìm sang Mạc-ty-khoa để cứu người đồng bệnh.

Khi đi tới Mạc-ty-khoa, bỗng được tin cảnh binh đã giải Bạc-ai-Ny về kinh thành Thánh-bí-đắc-bảo từ bữa chiều hôm trước. Sy-hồ nghe tin đó lấy làm thất vọng lạ thường, bất đắc dĩ lại quây về Bý-đắc. Một mình thân gái, mấy giao đi về, phần thì đường xá xa xôi, phần thì mất tai trịnh thám, đi một bước lại quan hoài một bước, linh đình trong mấy hôm trời, kể bao cho xiết đắng cay khó nhọc !

Đã mang tài đức hơn người,
Tấm gan phải vững, bước đời phải khôn.
Người còn nhiệt huyết hân còn,
Sao cho non nước vương tròn mới hay ?

Cách mấy hôm sau Sy-hồ về tới Thánh-bĩ-đặc-bảo vừa hay gặp ngày chính-phủ đem Bạc-ai-Ny ra pháp-đình để xét hỏi. Sy-hồ dò biết đích xác, bèn ăn mặc đồi lốt, đeo râu bôi mặt, giả dạng một tay lão thương, vắt quả trái tàn trong bọc, lên vào pháp-đình để xem xử án. Nàng vào tới pháp-đình trông thấy Bạc-ai-Ny đương bị khóa tay đứng vòng trước mặt các quan tòa, tinh thần tuy vẫn khảng khái như xưa, song thân thể đã hao mòn quá đổi.

Khi bắt đầu tuyên án, các quan tòa đem các hồ sơ về việc cổ-động cách-mạng trong mấy năm trời để hỏi. Bạc-ai-Ny ung dung ứng đáp, thú nhận các việc, không hề đổ tội cho ai. Các quan tòa nghe đoạn, khép cho Bạc-ai-Ny tử tội, bắt giam tại ngục kín đợi hôm sau xử quyết,

Bấy giờ Sy-hồ đứng đó, nghe rõ đầu đuôi, trong lòng như nung như cắt, đã toán dở thủ-đoạn bạo động thiết một quả trái tàn, cho liễu-kết cả quan tòa cùng tội nhân, cho rảnh chuyện. Song nàng nghĩ đi nghĩ lại, bụng bảo dạ rằng: « Bọn quan tòa kia bắt quá là vâng mạng của chính-phủ để thi hành pháp-luật mà thôi, họ có biết chi mà giết họ cho mang tiếng là tay tàn bạo. Vả chẳng cái mục đích của ta là cốt sao cứu được lương nhân cho toàn mạng, để vì non sông lo liệu việc sau, chứ há phải như những kẻ nhắm mắt làm liều để gây hại cho nòi giống nước nhà kia đâu. Con người ta còn một giờ sống, là còn một giờ hi-vọng, can chi ta nóng ruột làm liều cho phí mất cả những người hữu-dụng ? » Nàng nghĩ đến đó, bất giác tấm lòng bức tức nôn nao bỗng đứng đổi ra phương diện trầm tư mặc tưởng, mà quay về nghĩ kế cứu Bạc-ai-Ny.

Ngày hôm ấy Bạc-ai-Ny vào trong ngục tối, một mình nghĩ vẫn nghĩ vợ, cái kỳ hạn lìa trần đã lù lù sắp tới, tự

mình tuy không oán hận điều chi, song tưởng đến cái cảnh tượng tương lai của nhà dân trong nước thì bất giác lại ruột tằm trăm mối vô tơ, mà lả chã tuông đôi hàng lụy. Hối tưởng lại những khi băng hái hô hào, những lúc diên cuồng sốt sắng, cái trí hoài bão vì nước vì dân, như trời cao bể rộng, thăm thẳm vô ngần, những móng có ngày kết quả hân hoi, để báo đền dân nước. Nào hay đâu, bọn ác-thần chuyên-chê, đè nén trăm vánh, khiến cho cái nguồn nước mới xa, bỗng đứng bị lấp, nghi càng đau đớn tâm can !

Than ôi !

Anh-bùng mặt lộ,
Tạo-hóa liêu nhân.
Máu tanh phá lệ phong trần,
Năm canh sùi sụt giận thân thường đời.

Cũng có lúc chàng lại ra dáng tự đắc mà nói một mình rằng: « Ta đây cũng không can chi mà nghĩ lắm cho thêm phiền ! Ngày nay tuy một mình ta bị chết, song cả toàn quốc Nga-la-tur này, còn bao nhiêu người trí-dùng hơn ta công cuộc sau này tức là hạnh phúc cho toàn thể quốc-dân, có khi nào họ chịu lặng yên mà không theo đòi cho tới mục đích. Cái chính-phủ mờ tối kia, bất quá chỉ một số rất ít trong đám quốc-dân, mà các hạng người phản uất như ta đây, thì lại là toàn thể quốc-dân rất lớn vậy đem một số người rất ít mà chống cự với một quốc dân rất lớn thì còn có ngại chi !

Ta chắc rằng cái họa hoạn trong nước Nga-la-tur, sẽ theo gót ta mà tới ngay lập tức, không còn thể lực gì ngăn giữ lại được. Cuộc họa hoạn đó, tuy không phải là hạnh phúc cho quốc-dân, nhưng quốc-dân ta nếu không có một phen phí chút máu đào, thì hai chữ thắng bình, vạn cổ cũng không xuất hiện tại nước Nga-la-tur được nữa. Ví bằng ngày nay chính-phủ biết mau mau tỉnh ngộ, đem công quyền trả lại quốc-dân, cho quốc-dân ta được hưởng lợi quyền làm người trong thế-giới thì cái hạnh phúc

đó sung sướng biết bao ? Nhưng than ôi ! Trò đời mềm nắn rắn buông, mấy lử một già vẫn quen ăn tươi nuốt sống, xưa nay có khi nào lại biết mở lòng nhân-đức mà bỏ rời bát cơm ra được ! Vậy ta dám chắc rằng nước Nga ta đây, sau này sẽ là một cái then chốt cạnh tranh cho hoàn toàn cả nhân quyền trong thế-giới, chỉ tiếc vì ông thân chết kia không cho ta lại, để trông cuộc đó mà thôi.»

Bạc-ai-Ny nghĩ đến đó, lại trăn trọc thâu canh, không sao yên giấc, liền nằm vật mình xuống, ngán đọc mấy câu, để tiêu-khiến tấm lòng bi-thảm.

Mười năm mây lưới gươm hùng,
Rắp vì nhân loại cắt vòng cơ suy.
Trăm năm thành bại sá chi,
Nghìn năm danh nghĩa còn bia miệng đời.
Thế gian nhậu kẻ làm người,
Sống mà vô ích, thà thôi cho đành.
Máu hồng đỏ ngọn non xanh,
Thử xem thê cuộc tung hoành ra sao ?
Xưa nay mấy mặt anh hào,
Tấm thân tuy thác hồn vào đã xa.
Bối trời man mác bao la,
Vũ-dài ai đó liệu mà mau chân !

Chàng ngăm đọc hồi lâu, lặng nghe trông ngục vắng ngắt vẩn tanh, khác nào thần chết đã bỏ quan đứng vây các ngả, khiến cho anh hùng hiệp-sĩ đến đâu, khi tưởng đèn cũng phải chùng gan rớn óc. Bấy giờ chàng xúc cảnh hùng hoài, rồi lại nhớ đến Sy-hồ hiệp-bử, cùng nhau đính ước chưa được mấy ngày mà nay phút đã âm dương đôi ngả, mối nhân duyên phó mặc ngọn đông lưu, tình cầm sắt nghĩa đồng tâm, ngọn nọ non nước tằm chiếu, không biết cùng ai than thở ? Chàng nghĩ vậy bẽ lòng lại càng lai láng minh mong, không sao ngăn nổi giọt châu bi cảm. Đương khi ngao ngán bưng khuôn, sực thấy cánh cửa trong ngục hé ra, rồi có một người lính canh-sát, mũi cao râu đậm, một tay cầm thanh kiếm, một tay cầm manh

giấy, trong mảnh giấy có ấn tính của tòa cảnh sát và có chữ phê phó, để đem Bạc-ai-Ny ra chỗ pháp trảng. Bạc-ai-Ny thấy vậy, biết là giờ chết tới nơi, liền đứng dậy theo người lính cùng đi.

Bảy giờ vào khoảng 2, 3 giờ sáng, người lính dẫn Bạc-ai-Ny ra tới khỏi nhà ngục, nhân thấy chàng ốm yếu bước đi không mạnh, bèn ghé vai xóc vào tay chàng để dắt đi cho chóng, được một lát, ra tới một cánh đồng hoang, bốn bên gió tuyết đều hiu, phong cảnh rất là thảm đạm. Bạc-ai-Ny vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng rằng : « Ta đến đây tức là còn đường tận cùng của ta rồi đó. Đời người đến thế thì thôi, ta nay cũng không oán hận làm chi song sau đây còn có những kẻ vì nước vì dân tiếp ta mà đến chỗ này, thì chịu sao cho nổi ! »

Chàng đương nghĩ ngợi bâng khuâng như vậy, thì bỗng thấy người lính đứng dừng lại, buông tay chàng ra, rồi quay mặt lại nhìn vào chàng mà hỏi rằng :

Nghĩa-sĩ có biết tôi là ai đây không ?

Bạc-ai-Ny nghe tiếng rói hơi quen, trong lòng đã hơi ngờ ngợ, đến khi ngẩng mặt lên nhìn người lính, thì thấy râu ria đã bên mất cả, chàng lại càng lấy làm kinh ngạc vô cùng, mãi về sau chàng định thân nhìn kỹ người lính một lúc, rồi bất giác kinh hoàng mà kêu réo lên rằng : Trời đất ơi ! Té ra Sy-hồ nữ-sĩ đó hay sao ? Nàng làm thế nào mà lại vào ngục cứu được tôi như thế ?

Sy-hồ nghe đến đó, lấy tay vẩy chàng mà đáp rằng : Thôi bây giờ chưa phải là lúc nói chuyện ; đang Á-đặc hiện đương đợi chàng ở bên đông thành đó, xin chàng mau mau đến đây, rồi tôi sẽ tiếp đến sau.

Sy-hồ nói đoạn dắt Bạc-ai-Ny đi, rồi quay ngay trở về nhà ngục. Khi về tới nhà ngục, nàng lại theo lối cũ đi thẳng ngay vào buồng giấy của viên đội cảnh sát. Bây giờ viên đội cảnh sát đương ngồi trong bàn giấy, sức thấy

có người nhảy vào trước mặt, thì dật mình kinh sợ, vội đứng choàng dậy, toan lập thể cự lại. Sy-hồ thấy vậy vội rút khẩu súng lục, chia thẳng vào mặt viên đội mà nói rằng : Muốn sống lặng im, nên cự lại hay cất tiếng lên thì bị bắn ngay lập tức. Ta đây không thêm làm gì các người, song ta có câu này xin người nhớ lấy mà cho bọn các người cùng biết : « Chúng ta đây sờ dĩ ngày đêm vất vả, hi-sinh hết cả tâm huyết tinh thần chằng qua cũng chỉ vì tiền đồ dân chúng nước ta mà chính là tổ quốc các người đó. Các người ngày nay ham mê chút lợi cùn con, bán cả danh dự, chôn cả lương tâm, đem thân trâu ngựa tôi đòi cho chính phủ như thế đã là đắc tội với quốc dân, quốc dân tha cho cũng là hạnh phúc. Vậy mà các người tuyệt nhiên không biết tội mình, vẫn cứ đương [đương tự đắc, lại còn ỷ thế ỷ quyền nổi giáo cho giặc, vì cái ác chính phủ kia mà lừa bọn lương dân vào trong cạm cũi, để cho đồng bào giết hại lẫn nhau, như thế thì đối với lương tâm, đối với thiên lý sao cho xứng đáng làm người ! Con lang tham, con hổ dữ, cũng không khi nào ăn thịt cùng loài, huống chi các người, cũng mang tiếng là một giống người ở trong trời đất, lại nỡ lòng tàn hại lẫn nhau, vậy thì so với loài muông thú, há không thẹn mặt lắm sao ? » Ta nay cũng không cần giết hại các người, thêm mang tiếng là người tàn ngược, song người nên nhận lấy lời ta, nhún bả cho bề đảng các người cùng biết, mà từ nay chừa bớt thủ đoạn ấy đi. Các người nên biết, các người có một người thì ta đây có nghìn người, các người có trăm thì ta đây có vạn người nghĩa là những hạng sắp mặt sắp mày tham lam dè tiện như các người, bất quá chỉ sợ một phần vạn phần triệu trong nước, chớ ngoài ra ai giống các người ? Vậy lấy một số người rất nhiều, mà trừ một số người rất ít, thì làm chi không nổi ? Cái công lý trên đời, khác nào như ánh mặt trời chói lại, tha hồ các người che dầy kín đáo đến đâu, rồi tự khắc cũng có ngày tỏ lộ ra được. Vậy từ nay trở đi, nếu các người không sớm tu tỉnh lấy thân mà còn giữ mãi thái độ dè hèn như thế, thì cái mũi gươm

chính khí của cả toàn quốc Nga-la-tư kia, sẽ cũng không lẽ nào mà dung thứ các người được nữa. Các người nên nhớ kỹ chớ quên ».

Sy-bô nói đến đó, vụt chốc đã biến ngay mất. Người độ cảnh sát nhìn ngơ nhìn ngẩn, ghê sợ rụng rời, vội hô hoán các lính trong viện, đi khám xét mọi nơi. Mãi sau khám đến phòng giam Bạc-ai-ny thì không thấy Bạc-ai-ny ở đó. Viên đội thấy vậy, đoán chắc là hình người lúc nãy đã cứu thoát cho Bạc-ai-ny ra khỏi ngục này, liền đem chuyện thuật lại cho các bạn đồng sự cùng nghe và dặn dò anh em nên cẩn thận lấy thân, còn tự mình thì xin ra từ chức.

Về phần Sy-hồ hôm đó ở cảnh viện đi ra bên tìm đến bộ á-đặc để cùng Bạc-ai-ny vận động về việc nước, sau chẳng may vì, một người ủy-viên trong bộ là Táp-lạp-kha-thoa-phát, mưu việc ám sát vua Á-lich-sơn-đại không xong bọn đồng đảng bị lấy hơn 30 người, mà Bạc-ai-Ny cùng Sy-hồ cũng dự vào số đó.

Than ôi !

Bể xanh chưa lấp cạn,

Tính vè vẫn hồn mơ.

Anh-hùng hiệp-nữ nghìn xưa,

Tấm lòng vì nước bao giờ đã phai.

Độc sách hàng nhà mà tự mình không có tư-tưởng. không phải là người học. Tư-tưởng ra như trâu mà tự mình không làm được việc, không phải là người học. Làm được nhiều việc mà không bổ-ích

cho nhân quần xã-hội, không phải là người học. Việc học khó lắm thay ! kẻ học nếu không dùng hết tâm lực một đời ; thì sao cho thành đạt ?

...

Loài gà, loài chó, hề miêng ăn thì cắn nhau để cướp, gờ không ra mà giành không được. Loài ích kỷ hề thấy có lợi cho mình thì bỏ cả cha mẹ anh em để tranh lấy lợi, nói chẳng ăn thua, mà nhiều cũng tro như gỗ. Vậy trong một đàn người mà để lẫn có loài ích kỷ há chẳng đáng bị lắm ru ?



Tự lập là một tính chất rất thanh
cao mà ỹ lại là một tính chất rất
dê bèn trong thế-giới. Học mà ỹ
lại thì không bao giờ nấy được tư
tưởng, không bao giờ được bước
chân vào đường vinh hạnh. Việc
nấy như vậy, việc khác khác chi,
một người như vậy, một nước
khác chi, cho nên muốn sung
sướng tất phải đường tự lập.

~~~~~

## CAO BACH

Kính cùng quý ông quý bà rỏ : Tôi mới dọn tiệm  
tại đường mé sông, (Quai de Commerce) số nhà  
54 gần cầu tàu hằng khách-trú, bán hàng Thượng-  
hải hàng mỹ-lệ, tơ, lụa, cầm-nhung, lạnh xuyến,  
valise, giầy, dù nón, khăn đủ thứ, bông tai cá  
rá, médaille, giầy chuyền và vòng vàng nhận thủy  
xoàn thiệt tốt, có giầy bảo kiết chắc chắn hẳn  
hỏi khỏi sợ lấm giã, có giầy, vớ, áo theo cuộc  
chơi foot-ball và Ballon hiệu tốt.

Tiệm mới hàng hóa mới mỗi món giá rẻ.

Xin quý ông quý bà chiều cô đến tiệm tôi chơi,  
tôi sẽ hết lòng tiếp rước.

Nay kính, LÊ-CÔNG TỊNH.

54, Quai du commerce, 54

Téléphone N° 61

CAN-THƠ



# CHUYỆN GIẢI TRÍ

---

## CÁI BÀN TAY MA

---

Cậu ruột của tôi là ông Lương-y B..... ở đất này phần đông thiên hạ đều nghe tiếng và biết mặt. Khi cậu tôi mất rồi cả gia tài đều giao hết cho tôi, làm cho ai nghe qua cũng lấy làm lạ. Vả chẳng cậu tôi có biết rằng là năm người cháu đứa kêu bác, đứa gọi chú mà sao lại không ai hưởng được gia tài, còn tôi là cháu kêu bằng cậu lại được hưởng trọn?

Tôi bây giờ phải thuật rõ đầu đuôi duyên [có] bởi làm sao? Ai có tin thì tin bằng không thì tôi không buộc. Tôi thuật như vậy vì tôi cũng xét [rằng, cái] bốn phận của tôi. Cậu tôi bởi trước, khi đậu được bằng lương-y tấn-sĩ rồi thì liền có lệnh thuyên bổ đi qua Ấn-độ. Cậu tôi làm việc luôn bên ấy trên 20 năm trời, người siêng năng giỏi văn, nên được quan yêu dân chuộng. Bạn tác cũng đông, nên cậu tôi không tính về xứ làm gì.

Đến hồi năm kia đây, cậu tôi nghĩ làm sao không rõ, khi không liền gởi đơn xin thôi, mấy người bạn đồng sự hết sức cầm lại cũng không bằng.

Cậu tôi về nước, trở lại lều nhau rúng khi xure, cất một tòa nhà rất tốt. Quanh năm ở đấy vào ra một mình, không thích bậu bạn với ai. Mấy người ở kẻ cận lối đó thấy cậu



tôi mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều đi loanh quanh theo mấy bồn kiền, chơi giỡn với mấy con chó cắn lùn, hoặc với mấy con mèo và một cách rất thân yêu.

Cậu tôi về quê hương, đã không vợ con mà lại có tiền bạc nhiều thì mấy người cháu kêu chú kêu bác kia, người nào cũng đến lui bợ đỡ, sớm thăm tối viếng. Còn tôi thì mất việc nhà nước, ràng buộc, nên gửi thư mừng thì có, chứ thăm lom thì hẳn chưa có dịp nào.

Đến một khi kia, nhưn dịp lễ ông Cocteur chủ cho tôi nghỉ luôn ba bữa, và ở nhà tôi cũng nhắc tôi bảo đi thăm cậu tôi, nên tôi mới tính đi.

Nhà của cậu tôi ở làm sao nực hiệt quá, hẻo lánh vào trong mấy cái lùm cây xanh, thiên hạ ở xơ rơ, chỗ này cái chòi chỗ kia cái quán, muốn đi vô phải xuống xe lội bộ theo mấy cái đường ruộng, thiệt là bức bối quá chừng. Cậu tôi mà ở được vào chỗ đó thì chắc là cũng nhờ cái thói quen đã tập, sẵn từ bấy lâu.

Tôi đến nhà thấy cậu tôi mặt đỏ mặt, nằm trên ghế đọc sách day đầu ra sân, tóc bạc hoa râm, gần một bên thì có một con mèo, dưới đất, hai con chó ngủ lỳ lỳ, tôi thấy bất động lòng quá. Tôi lên tiếng thì cậu tôi ngược cổ dòm ra. Người ngó tôi chừng hừng, tôi bước lại gần cười lên thì người mới nhận được tôi là cháu. Mừng quá, cậu tôi lật đật xỏ chun vào giày, kêu ông già ở đi pha nước, lấy thuốc hút, mời tôi ngồi. Tôi lại vịn vai người thấy ồm, gương mặt người thấy chao vao. Tôi hỏi : sao kìa sắc cậu không được trắng kiền vậy ?

— Cậu về đây sáu tháng rồi, không có bệnh hoạn chi, nhưng có một cái duyên có cậu ngũ không được nên thoản mãn tin thần tiền tụy, bình vóc ngày một ồm lầy. Tự nơi cậu, cũng không biết làm phương nào giải được.

— Thế thì cậu có nên nói cho cháu nghe chẳng ?

— Thì rồi đây cậu cũng nói chứ có thể nào giấu với cháu.



Cậu tôi ngồi ngẫm nghĩ một hồi, lấy điều thuốc để lên miệng hút, phì phà vài hơi rồi nói : Cậu nghe như là cháu có cái tánh lục lạo, lạy đọc những sách về thần linh học, khảo cứu những lẽ quái dị, huyền bí của những ma quỷ xuất hiện trên thế gian phải chăng ?

— Dạ thưa, chánh là món của cháu ưa thích và hay tìm tòi từ bao giờ.

— Nếu hiện bây giờ có một chuyện kỳ quái, về ma quỷ thuật cho cháu nghe thì chắc là cháu thích lắm chứ ?

— Dạ, thật như vậy.

— Mà cháu có sợ sệt, kinh khủng, khi cháu thấy tạng mặt hay chẳng ?

— Cháu rất thêm coi, để mà nghiên cứu, cậu có thể cho cháu xem tận mặt thì cháu vui mừng lắm. Xin cậu chờ ai ngại.

Cậu tôi mỉm cười, rồi đứng dậy dắt tôi qua một cái phòng riêng có chường dọn la liệt những đồ hóa học. Cậu tôi chỉ cho coi một cái tủ kệ, trên sắp hàng những ve chai rộng miệng (bocal), trong ấy có ngâm những cơ-quan kỳ lạ của con người, như là bao tử, óc, xương, ruột, để giảng mà nghiên cứu cho dễ. Rồi cậu tôi dắt qua nói với tôi rằng : Đó là những món của cậu quý trọng hơn hết. Cậu có nhiều lắm, đủ hết cả thân thể của con người, nhưng năm trước cậu còn ở Ấn-độ, rồi một đêm cháy nhà mà hư hao hết phân nửa. Cậu rất tiếc. Còn cháu muốn biết và thấy rõ cái chuyện kỳ quái làm sao, thì đây này, có cái ghế dài canapé đây, đêm nay cháu hãy chịu khó ngủ đây một đêm thì cháu sẽ rõ cả mọi việc. Miếng là cháu đừng có phiền cậu sao có đãi cháu thế đó, vì cái phòng này từ bỏ mùi thuốc hóa học nó xông lên cũng hơi khó chịu.

— Thưa cậu không sao đâu, cháu sẽ xin nghỉ tại đây một cách an ổn.



— Thế thì được, cái phòng của cậu nó khích một bên đây, nửa đêm có điều gì thì có cậu chạy qua liền.

Nói đoạn cậu tôi và tôi trở ra phòng khách nói những chuyện từ mấy năm lưu lạc, nhiều lúc rất vui ngộ mà cũng nhiều lúc rất buồn cười. Giấy lát kể ăn cơm chiều, cậu tôi lại nhắc đến sự tối nay tôi phải ngủ bên phòng hóa học, cố ý gạn đi gạn lại coi có chinh lòng tôi, toặc là tôi có nhúc nhác điều chi chẳng. Tôi quyết một với cậu tôi rằng : Cái sự ghê sợ của con người là bởi một việc nào động của thần kinh mà thôi. Nếu trong thần kinh đã vững thì không khi nào mình biết ghê sợ. Huống chi óc của ta không có thể chứa hai cái cảm giác một lượt, bây giờ tôi chỉ mong muốn thấy cái quái lạ trong phòng của cậu, thì cái sự ghê sợ hoặc cái sự chi khác ở ngoài nó làm sao mà sáp nhập vào óc tôi, mà làm cho long lay cả bộ thần kinh của tôi ?

— Cậu tôi nói : điều đó cậu cũng đã nghĩ và ráng kinh nghiệm thử, nhưng đã vô hiệu quả ?

— Có lẽ là cậu đã tuổi cao, thế sự đã làm cho bộ não của cậu kém, cái sức chống chỏi đã lực chẳng ?

— Thế thì cháu ngủ một đêm bên phòng thử xem.

Đêm ấy tôi thay đồ mát qua nằm trên ghế dựa bên phòng hóa-học. Trước khi đặc lưng xuống tôi có đi rảo soát xung quanh, khóa cửa chắc lại cất chìa khóa vào túi. Ngọn đèn nhỏ trên ghế leo lét. Đồng-hồ bên kia đồ vội qua nghe tiếng rền rang. Tôi quyết nằm mở mắt để chống với cơn buồn ngủ, mà chờ xem coi sẽ có việc gì. Tôi thức đầu cũng khuya lắm, thấy ánh bóng trắng khuya dọi xéo vào kết cửa sổ. Gió bên hè thổi nghe vù vù, trước mặt nhan nhản mấy cái ve thấy hồi chiều, phượng phất bên mũi cái mùi tanh tanh hôi hôi rất là khó chịu. Tôi nằm hết sức rồi ngồi dậy. Nhưng đêm càng khuya, tôi ngồi hết sức tôi nằm xuống, thì lại ngủ quên đi hồi nào không hay.



Một cái tiếng ở đâu vội vào tai tôi, tôi vục mình chỗi dậy thấy ánh bóng trắng đã vội lại chỗ khác, biết là đã ngủ quên lâu lắm. Giây phút nghe đằng vách tường hơi khua động, rồi có tiếng sột sạt lần lần đi tới, như là tiếng giấy kéo, Tôi định tỉnh lại mở mắt ra cho rõ ràng, thì tôi thấy có một cái vật chi đen thui sừng sững giống như hình người đang kia đi tới. Gần đèn tôi nhận rõ là một người mập mà lùn, choàn một cái áo xám xám phủ tới mắt cá. Nước da đen ngăm, trên đầu thì thấy trọc lóc.

Người ấy bước từ bước lại cái kệ đỡ từ cái ve ra xem, dĩa cái ve chót rồi day mặt ngó ngay lại tôi, đưa cả hai tay lên, ra dáng buồn bã mà biến mất. Trong lúc người ấy đưa hai tay lên, tôi nhìn sững, thấy rõ có một bàn, còn một bàn thì đã cụt đầu mất.

Tôi đứng dậy bụng đèn đi rọi cùng phòng không thấy tâm dạn gì, tôi trở lại nằm nửa ránh thức cho tới sáng, nhưng không thấy chi nữa hết.

Hừng đông tôi mở cửa phòng bước ra, thấy cậu tôi đang xăn bản ngoài bồn kiển, cậu tôi thấy tôi ngủ dậy mừng quá, lật đật chạy vào hỏi :

— Cháu có thấy chi đêm nay không ?

— Dạ, có thấy một thằng chà cụt tay.

— Ừ, cậu đã thấy nó. Thôi cháu hãy đi rửa mặt đi rồi ra cậu nói chuyện cho mà nghe.

Tôi qua phòng rửa mặt, giấy lát trở ra phòng khách, cậu tôi thuật rằng :

Đã từ hai năm nay, cái thằng ấy nó theo cậu mãi, cứ mỗi đêm nó mỗi hiện ra, lại nắm vai cậu mà lắt, không cho cậu ngủ, rồi nó đi lẫn quần theo mấy cái ve chai kia một hồi, nó mới biến đi. Hằng đêm cứ làm như vậy hoài cậu không sao ngủ được. Cho nên hình vóc của cậu mới càng ngày càng tiêu tụy. Cậu tức quá không biết làm sao mà trừ nó đi.



— Cậu có biết nó muốn cái chi không ?

— Nó theo đòi cái bàn tay của nó.

— Đòi bàn tay của nó ! Sao lại đòi ?

—Ừ, thì cháu sẽ nghe cậu nói tiếp đây: Cách mười năm trước, lúc cậu ở bên Ấn-độ, có một người da đen đi buôn bán, đến nhà riêng của cậu mà xin chữa bệnh cái bàn tay của nó. Cậu thấy bàn tay ấy hư hết, không thể chữa được, nên cậu khuyên nó cho cậu cắt phứt đi, vì nếu để thì có thể hại đến sanh mạng. Nó dằn dả mãi không bằng lòng, sau cậu nói thét nó mới nghe theo. Nhưng nó hỏi cậu rằng : Nếu ông chặt tay tôi mà cho thuốc thì ông muốn ăn bao nhiêu tiền ? Cậu nói ; theo như chú là người bán hàng đi buôn bán dạo, tiền bạc đâu có mà tôi đòi, thôi để tôi cắt tay giùm, băng bó cho chú mạnh, rồi chú cho tôi bàn tay ấy để ngâm trong ve mà chơi ? Nó nghe qua lật đật trả lời không chịu và nói rằng : Ông ơi tôi không thể cho ông cái bàn tay được, vì phong tục nước tôi, hề kẻ nào chết thì tứ chi thân thể phải còn đủ đều, sau linh hồn mới tiêu rồi được. Nếu tôi cho ông bàn tay thì sau tôi có chết, tôi đâu có đủ tứ chi để liệm theo ? Chi bằng ông ăn bao nhiêu tiền tôi sẽ ráng mà trả, còn bàn tay ông cắt ông sẽ cho tôi, tôi muối lại mà đem theo ? Cậu nói : chú đem theo sao băng gởi lại tôi ngâm trong ve theo cách hóa-học không khi nào hư thúi, đến bao lâu cũng chắc còn nguyên ?

Dang ca một hồi tên ấy nó chịu, nhưng xin cậu hãy đến bao giờ có người nhà nó tìm đến xin thì cậu hãy cho đem đi. Cậu cười và tỏ ý ưng thuận.

Cậu cắt bàn tay nó, cho thuốc, thỉnh thoảng không bao lâu nó mạnh rồi nó đi sang qua xứ nào biết tích. Lâu lắm không nghe tin tức gì. Đến một năm kia cậu bị hỏa tai, đồ đạc của cậu cháy hết phân nửa, rồi sao cái ve đựng bàn tay của nó cũng bị cháy theo, cứu ra không kịp. Cậu cũng



tiết hết sức, nhưng lâu rồi cậu cũng quên hẳn đi. Từ lửa cháy đèn ba năm sau, một đêm kia cậu đang ngủ, thỉnh thoảng cậu giật mình chỗi dậy thấy tên chà ấy hiện ra trước mặt đi lục soát mấy cái vò, không thấy bàn tay của nó, nó bước lại nắm vai cậu lúc lắt ra dáng giận dữ rồi biến mất. Cậu biết nó đã thất rồi, nay đến đòi bàn tay, nhưng bàn tay đã bị cháy tiêu, thì cậu biết làm sao? Mỗi đêm nó cứ mỗi hiện ra mà đòi như vậy làm cho cậu lo lắng sợ sệt quá, thoản mồn hình vóc gầy mòn. Cậu có xin đổi lại xứ nào nó cũng đi theo, cậu xin thôi làm việc về quê nhà mấy tháng nay, mỗi đêm cậu cũng thấy nó mãi. Có lẽ cái đòi của cậu sau này phải bị con ma ấy nó theo khuấy phá cho đến cùng, đòi hỏi cho đến chết mới thôi. Vậy cháu có biết phương chi, làm cho cậu khỏi tay con ma ấy không? Cậu sẽ đem hết sự sẵn mà đền ơn cho cháu, khi cậu mãn phần rồi?

Tôi nghe thuật lại đầu đuôi, ngồi suy nghĩ giây lát, rồi xin cậu nội ngày cho tôi trở về Luán-đốn. Cậu tôi thất sắc nói rằng: Nếu vậy thì cậu đã làm cho cháu không được vui lòng từ hôm qua tới nay hay sao? Cháu ôi, cậu ăn năn lắm, xin cháu cảm phiền, vì cậu tưởng cháu có thể giải cứu cậu?

Tôi cười nói rằng: Thưa cậu không sao đâu, cháu về Luán-đốn bây giờ rồi chiều cháu trở lại liền. Đêm nay cháu cũng còn ngủ tại nhà cậu, và dùng hết thế để giúp cậu yên việc. Cậu tôi nghe nói cố ý bối tới, nhưng tôi nghĩ không cần kíp gì nên xin cậu tôi làm thỉnh, chiều về sẽ làm cái gì cậu sẽ rõ.

Liền đó tôi kêu xe đi Luán-đốn vào nhà thương, là nơi làm việc của tôi, chạy kiếm ông Docteur X. rất yêu quý của tôi; mà nói rằng: Ông lo về phần việc mổ xẻ chẳng hay ông có cái bàn tay nào chắc sẵn để cho tôi, dùng về một tai việc riêng chẳng? May lúc ấy lại nhằm lúc có một người bị xe cán đứt hai bàn tay đem vào cho ông X. băng bó, nên ông vội vàng trả lời rằng: Ừ, có, nếu ông cần dùng tôi bảo



điều-dưỡng nó đem liền cho ông ? Mà ông sẽ đem trả lại chẳng ?

— Không, không ! tôi sẽ xin luôn ?

— Thôi thì cũng đừng ?

Viên điều-dưỡng đem bàn tay ra, tôi mừng quá lật đặt gói lại, từ giã ông X. lên xe dong rui.

Tối hôm ấy, tôi xin cậu tôi cho tôi ngủ thêm một đêm tại phòng hóa học, cậu tôi ra dáng không yên, nhưng tôi xin quyết, phải được.

Tôi vào phòng bỏ cái bàn tay ấy vào "một cái ve trên kệ, đoạn rồi lại nằm trên ghế, tính đợi cho con ma ấy hiện ra coi thế nào ?

Thoản mẩn đêm khuya, đến cái thì giờ như trước, thì đằng vách tường đã có bóng đèn hiện ra. Con ma ấy bước lần lại mấy cái kệ, đèn cái ve có đựng bàn tay, nó mừng lắm, lấy xem một hồi, thỉnh không vụt quăng cái ve xuống đất kêu một cái cẫ, nhảy lại cung tay làm dữ với tôi rồi biến mất.

Cậu tôi bên phòng nghe khua động lật đặt tông cửa chạy qua, hỏi tôi có bị vấp tích chi không, tôi trả lời không, rồi cậu tôi hỏi tôi làm cái chi mà ra nên nổi ? Tôi bèn thuật hết tự sự tôi đã làm. Cậu tôi thở ra, lắc đầu nói rằng : Cháu tính làm thế đó cũng hay thay, nhưng cháu ôi, cậu rất sợ cho tánh mạng của cháu lắm, cái tiếng khua động khi nẩy làm cho cậu sợ sệt quá chừng, cậu xin cháu chớ có lo chi đến chuyện này nữa, thà để cho một mình cậu chịu khổ sở mà thôi.

Tôi không nghe lời quyết xin ngủ luôn tại đó cho tới sáng. Cậu tôi cũng không được phải bỏ trở ra. Tôi nằm xuống lần qua trở lại, suy nghĩ trong trí, mãi đến sáng, tôi dậy lượm bàn tay lên coi, tôi liền nhớ lại rằng : Con ma kia nó cụt bàn tay trái, còn bàn tay này là bàn tay mặt, có lẽ vì như vậy mà không chịu, nên giận dữ đây. Thế thì ta



nên mau trở lại nhà thương nói với ông Docteur X, xin cho được cái bàn tay trái thứ coi?

Tôi định như vậy, nên tức thời tôi kêu xe đi liền. Đến chiều tôi xin được bàn tay trái đem về. Tối lại tôi xin ngủ bên phòng hóa-học dặng làm như đêm trước, nhưng cậu tôi nhứt định không cho nữa. Tôi nằng ni cách nào cũng không dặng cực chẳng đã tôi mới xin để cái bàn tay kia vào một cái ve trên kệ dặng đêm nay thử xem. Cậu tôi bằng lòng và giành để cho cậu tôi ngủ bên phòng hóa học.

Đến nửa đêm thình lình tôi nghe tiếng động gần bên vườn, tôi mở mắt ra thấy cậu tôi hăm hở kêu tôi mà nói rằng : Cháu ơi, được rồi, được rồi, cậu mang ơn cháu rất nặng. Con ma ấy bữa nay có hiện ra, nó lại cái ve lấy bàn tay lên xem rồi ráp . thử vào cùi chỗ nó vừa lằm. Nó ra dáng mừng quỳnh quieu, bước lại trước mặt cậu đưa hai tay lên thấy rõ đủ cả hai bàn, xá cậu ba lần sát đất, cách rất cung kính, rồi biến đi. Cậu chạy lại coi cái bèn tay trong ve cũng mất. Cậu chắc từ rày sắp sau nó không còn tới lui mà lằm rợn không cho cậu ngủ nữa.

Quả nhiên từ đó con ma kia không có hiện vào mỗi đêm như khi trước, cậu tôi nhờ vậy mà sức lực được phục hồi, mạnh giỏi hơn xưa. Sau hai năm thình lình cậu tôi mang bệnh má mắng phần, có làm di chúc để lại cho tôi tất cả sự sản. Mấy người cháu của cậu tôi có hơi cảm tức, nhưng không biết làm sao.....

(Dịch chuyện nước Anh)

X.X.X.









## CHỢ CÁI-THIA

### Nhà máy xay lúa

Tại chợ Cái-thia thuộc quận Cái-bè, có nhà máy xay lúa của ông Phan-văn-Tạo lập ra, máy tốt xay không có nát, công việc làm mau mà tích lại rẻ tiền.

Đồng-bào xa gần trong quận nên chú ý đến nhà máy này. Muốn xay trắng ít, trắng nhiều đều làm vừa ý, ở đâu cũng có nhà máy, nhưng phải đi rắng đến nhà máy ông Phan-văn-Tạo một lần thì mới thấy sự lợi cho mình.

### Hàng rượu Limonade mới CỦA M. TRẦN-ĐẤT-NGHĨA, Ở TẠI CẦNTHO

Kính trình cho Quý-vị tường:

Tôi mới lập một cái hàng làm rượu ngọt: SODA, LIMONADE, CITRONADE, ORANGEADE, GRENADINE, SALSEPAREILLE (xá-xi) vân vân....

Cách làm rất kỹ cang, nên rượu đẳng tinh khiết, mùi thơm tho, uống dịu mát, êm khỏe khoắn, nên thuốc và được tráng kiện, bổ ích trong việc tiêu hóa ẩm thực, mà không phá bụng. Rượu này làm ra có quan LƯƠNG-Y LANGSA đến thí nghiệm rất kỹ cang công nhận cho là thứ rượu tinh khiết.

Trong Lục-châu, ai muốn mua sỉ về bán, hay muốn làm Đại-biểu trong các tỉnh xin do nơi bốn hiệu mà-thương nghị.

Thuở giờ nghề làm rượu «LIMONADE» thì về tay người Ngoại-quốc nay tôi là người đồng-bào mới chen chon vào tranh thương. vậy xin nhờ ơn quý vị vừa giúp tôi mau tấn phát rất thậm cảm chẳng cùng.

Kính đốn

M. TRẦN-ĐẤT-NGHĨA

Chủ Hàng rượu LIMONADE Cầnth ở





TRUNG - CHAU

LU - QUAN

CANTHO

Giấy thép số : N. 24

Là nhà ngủ to nhất, đẹp nhất phòng nhiều nhất châu-thành Cantho. Nhà ba tầng lầu cất mới vừa rồi, theo kiểu vở kiem thời. Mỗi phòng đều có nước máy chạy luôn luôn ngày đêm, mỗi phòng bạng nhất có phòng tắm riêng. Mỗi tầng lầu có hai cầu tiêu máy.

Cũng có phòng rộng lớn, nguyên một căn nhà, để riêng cho quý vị hành khách đi đường có đem bà con theo đông.

Nhà ngủ ở trung ương châu-thành, đường đại lộ Delanoue, ngang nhà in Hậu-giang, là nơi rất thị tứ.

Giá tiền phòng mỗi 24 giờ từ 2 \$ tới 5 \$.

Nhà ngủ lại có bán cơm tây, có đầu bếp rất khéo.

Quý vị hành khách có dịp đến Cantho xin mời ghé lại nhà ngủ chúng tôi một lần thì rõ cách chúng tôi làm rất là vừa lòng quý khách.

ĐỒ-VĂN-Y

Quản lý nhà Trung-châu Lữ-quán, Kinh đồn.





Nhân tình ngẫu lục (còn 8 tập) Đạm phương nữ sử.

.....

### CHƯ VĂN-NHƠN GIÚP BỘ BIÊN-TẬP

Madame Ng.-khoa-Tùng dite Đạm phương nữ sử Huế.

Mademoiselle Nguyễn-thị-đan-Tâm Commercante Phủ-quảng  
Trung-kỳ.

Mademoiselle Lê-thị-văn-Quế Thanh-hóa Trung-kỳ.

Mademoiselle Hoàng-thị-tuyết-Hoa nữ sĩ Nam-kỳ.

Monsieur Tùng-viên Phủ-quảng Trung-kỳ

Monsieur Vũ-xuân-đệ Hà-nội.

Monsieur Á-nam Trần-tuấn-Khải Hà-nội.

—————

### CÁC NHÀ THAY MẶT CHO N. L. T. Q.

TRUNG KỲ : Madame Đạm-phương nữ-sử, Chánh hội-  
trưởng hội Nữ-công Huế.

BẮC-KỲ : Nam-ký thư-quán 17 Francis-Garnier Hà-nội.

PHÁP-QUỐC : Phan-văn-Chánh Etudiant en médecine  
N° 84, Rue Pascal Cachan

Lê-tiết-Thữ Etudiant Rue l'Abbé de l'épée Paris V.

LỤC-TĨNH : Nguyễn-khắc-Trương voyageur de la Maisen  
Đình-Dần.

—————

### GIÁ BÁN SÁCH

Mỗi quyển giá từ 0 \$ 40 đến 0 \$ 50

| Ở ĐÔNG-PHÁP         | Ở PHÁP-QUỐC và NGOẠI-QUỐC   |
|---------------------|-----------------------------|
| 6 quyển (2 to. 1880 | 12 quyển (4 tháng) 40 f. 00 |
| 12 » (4 th. 3 50    | 18 » (6 tháng) 55 f. 00     |
| 18 » (6 th. 5 00    | 36 » (1 năm) 100 f. 00      |
| 36 » (1 năm 10 00   |                             |

Thơ mua sách và mandat xin đề cho :

Chữ-nhiệm :

Madame Phan-thị-Bạch-Vân.



NÚ-LÚU THO-QUAN

南圻總

女流書館

潘氏白雲

Dépôt légal

Exemplaire  
Déposé le 29 Oct 1929

